



*Hjemmeværnsorkesteret spiller på havnen. I baggrunden er brigadererne ved at stille op ved mindestenen. Foto Søren Konradsen*

På denne årstid var det allerede i mørkningen og halvkoldt, så alle skyndte sig ind i den varme kirke, der var lys og venlig og forbavsende stor til så lille en by. Vi sad en rum tid og ventede og ventede og ventede og fandt ud af, at vi ventede på Dragør sangforening, som det viste sig senere, sad på Wiedergårdens cafeteria lige ved siden af kirken. Men vi havde jo ikke andet at lave, og som man siger "soldatens lod er at vente".

Men endelig dukkede det store mandskor op og jeg må sige, at det var værd at vente på, for synge det kunne de. Der blev holdt et par korte taler, dels af

landsformanden I.B. Rodholm, dels af Werner Dalsgård, og den meget sympatiske unge præst, pastor Jens Bach Pedersen holdt en kort prædiken, før vi sænkede fanerne til tonerne af "Altid frejdig".

Mødestedet lå lige ved siden af kirken, og Wiedergården er Dragør aktivitetscenter, så vi havde fået hele spisefdelingen, der var en stor spisesal med køkkenen o.s.v. samt det omtalte cafeteria.

Jeg må sige det straks. Det blev en virkelig hyggelig middag, hvor alle tilsyneladende



*Brigadererne marcherer gennem Dragør med Hjemmeværnsorkestret i spidsen.*

*Foto Søren Konradsen*



havde det godt og talte sammen. Om det var de tætpakkede omgivelser skyld eller den rigelige middag, der bestod af sild, der på "labskovs" frembragt af frivilligt personale i køkkenet, skal jeg lade usagt, men da lagkagerne, meget smukt dekorerede i Brigadeskjoldsmønster kom ind, blev der klappet meget. I øvrigt havde de samme lagkager

*Parade ved kirken hvor to krans blev lagt. Foto Søren Konradsen*