

Erling Agnild fortæller

om sin tid som dreng og landligger på Sydstranden

Tirsdag den 9. marts klokken 19.30 på Dragør Bibliotek (efter generalforsamlingen klokken 19.00) kommer Store Magleby's nu pensionerede præst Erling Agnild og fortæller om sin tid som landligger på Sydstranden.

Erlings forældre havde fra 1933 haft en grund i Sydstrandens Villaby nemlig på Solvænget, og derfor har Erling opholdt sig i hele sin barndom om sommeren på Solvænget.

Erling Agnild kom tilbage til Store Magleby, da han blev ansat som sognepræst ved kirken i 1969. Inden havde han dog været et lille smut på Grønland som præst fra 1965-69.



Landligger

Når tidligere landligger taler om Sydstranden, bliver badebroen altid nævnt, og det forlyder også, at det var dengang, solen altid skinnede. De mange børn legede på vejene, og forældrene hyggede sig i haverne eller gik på visit hos hinanden.

Mange, der var landliggerbørn på Sydstranden i trediverne, fyrene og halvtresserne, blev senere Dragørborgere.

I lighed med andre sommerhuskvarterer ændrede Sydstranden sig også. Fra enkle sommerhuse til større næsten helårshuse. Senere villakvarter, hvor det nu er svært at finde et af de ældre sommerhuse.

Vejene i grundejerforeningen Sydstrandens Villaby blev tidligt asfalteret til stor glæde for de legende børn. Der er stadig flere, der kan huske de gamle grusveje. Specielt Solvænget, hvor overfladevandet fra markerne løb i en grøft, der lå midt i vejen. I grøften og langs kanterne var der mindre buske.

