

Dragør – oktober 1943

Dette vil være Dragørs markering af 60-året for denne humanitære indsats, hvor et stort antal jøder blev reddet i sikkerhed i Sverige. De undgik herved arrestation og en videre skæbne i tyske kz-lejre. Dragør mindes begivenhederne med en række aktiviteter.

Arrangementer i forbindelse med oktoberdagene for 60 år siden

Søndag 5. oktober 2003 kl. 11.00

Mindesten afsløres på Havnepladsen ved Strandstien.

Arrangør Dragør kommune.

Søndag 5. oktober 2003 kl. 12.00 - 15.00

Særudstilling - "Dragør - oktober 1943" på Lokalarkivet, Stationsvej 5.

Arrangør Dragør Lokalarkiv.

Tirsdag 7. oktober 2003 kl. 19.00 i Kedelhuset, Wiedergården:

2 foredrag: Redningsaktionen og de lokale forhold ved Lis Thavlov og "Ellen Niensens hjælp til flygtende jøder i oktober 1943" ved Cherine Munkholt.

Arrangør Dragør Lokalarkiv.

Torsdag 9. oktober 2003 kl. 19.00 i Kedelhuset, Wiedergården:

Foredrag: "En flygtningetilværelse i Sverige" ved Bent Nathansen. Engelsksproget film: "Copenhagen 1943" om redningen af de danske jøder.

Arrangør Dragør Lokalarkiv.

Onsdag 15. oktober 2003 kl. 19.30 i biblioteksalen, Vestgrønningen.

2 foredrag af tidligere brigadesoldater fra Dragør:

Werner Dalsgård fortæller om årsagen til, at han måtte flygte til Sverige, og Arvid Toudahl fortæller om, hvorfor han blev sendt til Sverige.

Begge fortæller om tiden i Brigaden i Sverige 1944-1945 og hjemkomsten til Danmark 5. maj 1945.

Arrangør Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør Bibliotekerne.

Kystpolitiet kontrollerer fiskerbåden, inden den forlader Dragør havn

