



*5. maj 1945. Brigadekompaniet modtages med jubel i Helsingør.*

Efter befrielsen er dette emne ofte blevet berørt i bøger og artikler.

Hele Brigaden var i løbet af midten af april blevet samlet ved Genarp ca. 20 km øst for Malmø. Der var udarbejdet planer for en landgang ved eller i København. I Københavns havn lå flere større tyske orlogsfartøjer, som man ikke følte sig helt trygge ved, og planerne blev ændret.

Efter befrielsesbudskabet havde lydt fra BBC i London fredag den 4. maj 1945 kl. 20.34, blev mandskabet transporteret på svenske militærkøretøjer til Helsingborg. Samtidig sejlede Brigadens skibe til Helsingborg. I denne flåde indgik mange danske fiskekuttere, hvis mandskab havde måttet flygte og nu sejlede under svensk flag. Adskillige svensk indregistrerede Dragørkuttere blev i den anledning beordret til Helsingborg.

Lørdag den 5. maj 1945 blev Brigaden overført til Helsingør, hvor den selvfølgelig blev modtaget med stormende jubel. Tyskerne satte sig ikke til modværge, og der opstod kun en enkelt træfning 6. maj på Helsingør havn, da en personvogn med tyske officerer ikke stoppede efter opfordring ved en afspærring. Brigaden var formelt en del af den britiske 21. Army Group, og derfor havde brigadesoldaterne samme beføjelser som briterne, som tyskerne skulle overgive sig til.

Tyskerne betragtede modsætningsvis ikke modstandsbevægelsens 45.000 mand, som del af den britiske styrke, og derfor nægtede lokale tyske kommandanter flere steder (bl.a. i Dragør) at overgive sig, hvis det ikke var en "Engländer" eller en brigademand, der modtog overgivelsen.

Dele af Brigadens stab tog allerede 5. maj til København for at ordne det praktiske med indkvartering m.v. Om søndagen satte den store styrke sig i bevægelsen mod København både med tog og i biler. Forskellige steder i Storkøbenhavn var der i al hast fremskaffet indkvartering. En noget vanskelig opgave, da tyskerne i Storkøbenhavn havde beslaglagt skoler, idrætshaller m.v. til 90.000 tyske flygtninge. Under indmarchen i København, der var annonceret i dagbladene, kom det til flere træfninger mellem brigadekompanier og snigskytter, bl.a. på Jagtvej og ved Vesterbrogade.



*Søndag, den 6. maj 1945. Om eftermiddagen var bataljonen ankommet med tog til Hellerup station. Efter en længere pause marcherede man mod Matthæusgades skole på Vesterbro. Langs ruten, der var annonceret i dagspressen, stod mange mennesker og hiljdede soldaterne. På Jagtvej blev indmarchen brat afbrudt, da snigskytter åbnede ild mod den bagerste del af kolonnen. 3 brigadesoldater blev dræbt.*