

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund havde henvendt sig til Dragør Lokalhistoriske Forening og spurgt, om vi ville være behjælpelig med en tur "Amager rundt" for deres medlemmer Kristi Himmelfartsdag.

Turen skulle foregå i bus til Sydamager samt en gåtur gennem Dragør gamle by.

Vi sagde ja til at lave en sådan tur, men blev dog lidt betænkelige, da det viste sig,

at det var to busser med blinde og svagtseende - kunne vi nu gøre dette godt nok? Hvordan viser man blinde en by?

Vi planlagde busturen, så vi ville fortælle indgående om det, vi kørte forbi, samt det der havde været de pågældende steder tidligere.

Da vi kom til Dragør, var ruten gennem byen lavet, så de kunne mærke på nogle af de ting vi skulle "se".

Der var dog nogle, der hellere ville blive siddende på havnen og spise en is.

Dines Bogø og Kurt Mathisen var guider i hver sin bus, og det gik over al forventning, vi tror, at alle havde en meget fin dag.

Vi takker samtidig de mennesker i Dragør, som vi havde aftaler med, at vi måtte "se med fingrene" på på deres ting.



Det ene hold under deres rundtur i Dragør gamle by.
Foto Kurt Mathisen.

DB/KM

Amagerbanken.

Vi havde i sidste nummer af **DLF nyt** lige nået at ønske Amagerbanken tillykke med deres 100 årsdag, da vi modtog meddelelsen om at Amagerbankens Jubilæumsfond havde tildelt DLF en portion af deres midler. Vi takker hermed.

Bestyrelsen



Med i dette nummer...

Med dette nummer følger en **DLF special**.

Vi har fået lov at udgive Martha Zimling Mikkelsens beskrivelse af sit liv på Saltholm.

