



Ved højvande var det andre transportmidler der blev taget i brug. Billedet er taget fra gårdspladsen på Gammelværk.

stranden, lidt småskrammer betød ikke noget. Skulle vi bade ved stranden havde vi altid en pram liggende, så vi kunne stage ud, hvor der ikke var sten.

Vi havde hverken badetøj eller håndklæder med, når vi var nogenlunde tørre tog vi tøjet på igen. Nede på broen, hvor bådene lagde til, badede vi, da vi blev ældre! men først skulle vi lære at svømme, for der var temmelig dybt. Og badetøj fik vi også. Det sparede vi selv sammen til.

Krudt og kugler

Mange vinteraftener brugte vi til at lade patroner, brugte hylstre kunne genbruges. Først blev tændhætten taget ud med en syl, og en ny blev sat i med et særligt apparat, så kom der krudt i, det fandtes der også et særligt mål til. Derefter en filtprop, og til slut haglene, som havde forskellige størrelser efter hvad slags vildt de skulle bruges til. Det hele blev afsluttet med en papskive med haglenes nummer (størrelse). Kanten blev til slut bukket i en særlig maskine. Apparaterne var fra min bedstefars tid. Det var betydeligt billigere at lade patronerne selv. Og morsomt var det også.

Vi lærte også alle at skille et jagtgevær, rense det, og samle det igen. Strømpestopningen var som regel mit arbejde, det var pigearbejde. Mor mente dog, at det også var godt, at drengene fik det lært, og det fik de så. Der gik hurtigt huller i strømperne, da vi ikke havde hjemmesko. Stoppegarn var dyrt, så vi havde altid et gammelt strømpekaft, som vi trevlede op og brugte til stopning.

Den gamle radio

Far havde engang fået et gammelt radioapparat en lille trækasse med glasrør ovenpå. For enden af røret sad et stykke krystal, og man skulle så ramme et bestemt sted med en lille nål, så tonen kunne blive klar. Far tog høretelefonerne på og hørte pressens radioavis hver aften. Der skulle så være fuldkommen stille i stuen. Vi måtte ikke vende et blad i en bog, så blev der straks tysset på os. Radioavisen varede kun et kvarters tid, men følte som en time.

Dyner og puder

Fra august til februar blev der skudt mange vildænder, når de var skudt, skulle de



Martha og Svend med indsamlede mågeæg.