

AMAGER

Med denne sigende titel udkom kort før jul bogen AMAGER, der vil være en lækkerbisken at anskaffe sig for alle med interesse for Amager og Amagers historie og udvikling.

Den nye store bog om Amager dækker på udmærket vis hullerne fra tidligere bøger om Amager, hvoraf det seneste større værk er "Amagerbogen" fra 1939, når der ses bort fra genoptrykket af "Amager før og nu" fra 1923, som Dines Bogø på fortræffelig vis lod genoptrykke i 1995, og som stadig står som et enestående værk med mange interessante illustrationer fra den tid.

AMAGERbogen er opdelt i fire dele med hver deres forfatter. Amagers ældste historie er beskrevet af docent Karl-Erik Frandsen fra Københavns Universitets Institut for Historie. Sundbyerne - porten til Amager er skrevet af lokalhistorikeren Erik Husted. Tårnby Kommune er skrevet af bibliotekar og leder af Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Inger Kjær Jansen, mens Dragør Kommune er skrevet af bibliotekar og lokalarkivar i Dragør Lis Thavlov. Det er betegnende for de fire forfattere, at de alle har dyb interesse for Amager og naturligvis selv er bosiddende på øen.

Bogen er velskrevet og med rige illustrationer, men der savnes et fyldigt forord, hvor der gives et samlet overblik over Amager, hvor forfatternes bidrag sammenkædes, og

hvor Amagers grænser defineres. Således er hele Christianshavn, Holmen og Refshaleøen slet ikke omtalt. Det kunne have været forsvaret i et forord med, at disse områder

har en selvstændig rig historie, som i forvejen er fyldigt beskrevet i andre bøger, blandt andet i det digre værk "København før og nu - og aldrig", som blev udgivet i 1989.

Med de fire forfattere, hver for sig glimrende bidrag, illustrerer bogen med al tydelighed, hvordan Amagers mærkværdige opdeling i administrative enheder slører overblikket, når man begiver sig ud i en historisk og geografisk beskrivelse. Også på dette felt ville et forord

være af stor værdi.

I et fyldigt forord kunne forfatterne endelig også give en samlet vision om den enestående udvikling, Amager står overfor, som et væsentligt knudepunkt midt i centrum af hele Øresundsregionen.

Desuden savnes et samlende kort over Amager, som viser, hvordan Amager ser ud i dag. Det seneste kort over Amager, der optræder i bogen, er fra 1843!!

I den forbindelse skal det nævnes, at der i dag ikke findes et trykt aktuelt kort over Amager og med passende detaljeringsgrad. Det seneste Amagerkort blev udgivet af en boghandler på Amagerbrogade for mere end 30 år siden!!



Kort omtalt i anmeldelsen fra 1843.